



Pastorie

De pastorie werd van 1887 tot 1988 achtereenvolgens bewoond door ds. D.M. Boonstra, ds. C.W.E. Ploos van Amstel, ds. G. Wielenga, ds. J. Visser, ds. C. Bouma, ds. J.H. Kuiper, ds. J. van de Wal en ds. J.H. Kappers.



Op deze Ansichtkaart, uit 1901, is naast de Oosterkerk ook de pastorie te zien. De verdere bebouwing van de Bagijnensingel is dan nog niet voltooid. Op de kaart heeft de afzender de pastorie, waar ds. Ploos van Amstel toen woonde, aangeduid.

In 1989 is de pastorie verbouwd en verbonden met het nieuw gebouwde zalencentrum.

- De benedenverdieping werd geschikt gemaakt voor de huisvesting van het Gereformeerd Kerkelijk bureau. Ook kwam daar een ruimte voor de kinderopas tijdens de kerkdiensten.
- Op de 1^e verdieping werd van twee slaapkamers één vergaderzaal gemaakt en kwamen er nog twee kleinere vergaderkamers.
- De zolder werd ingericht voor jeugdactiviteiten.



Zolder voor jeugd en jongeren



Trap naar de zalen 7, 8 en 9



Oppasruimte

