



Kerktoren

Wat zie je vanaf de torenomloop?



Noordzijde: toren voormalige Michaelskerk



Schoenkuipers- en Kerkbrugje, Sassenpoort



Peperbus met daarachter ABN-toren

De toegang tot de torenomloop gaat via een "kruip door, sluip door"-route, over open houten trappen en eindigt bij een schuifluik. Daar kunnen we u helaas niet naartoe laten gaan.

Om toch een indruk te krijgen hoe je op de torenomloop komt en wat daar te zien is, hebben wij het uitzicht voor u vastgelegd

De kerktoren als onderduikplaats

Het was in de winter van 1944 dat onze organist, banketbakker Chris G. Lindeboom, gewaarschuwd werd dat hij tijdelijk moest verdwijnen. Waar moet je heen? Een ingeving bracht hem bij de koster van de Oosterkerk. Die hielp hem direct. Achter het orgel was vroeger een trapje waar de orgeltrapper stond. Daar was weer een trapje dat leidde naar de toren. Er bevond zich daar een gemetselde, vierkante ruimte. De koster haalde wat oude kussen die niet meer gebruikt werden en daar maakte Chris een soort matras van. Gelukkig had hij een oude dikke winterjas die dienst kon doen als deken. Vier weken bleef hij in de toren. Koster Groenenberg voorzag hem alle dagen van eten en drinken. Op een zondag klom hij, door het stof, op het tongewelf boven de kerkzaal en door de roosters kon hij de dienst volgen waarin ds. Slomp, alias Frits de Zwerver, voorging.

De eerste psalm die gezongen werd was Psalm 68 : 11 "Gewis hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijns vijand kop verslaan dien haar'gen schedel vellen". De slotpsalm was Psalm 79 : 6

"Ai, hoor naar hen, die in gevang'nis kwijnen".

De huidige luidklok is in 1990 geplaatst en afkomstig uit de voormalige Gereformeerde Andreaskerk in Zwolle, die verkocht is aan het Leger des Heils.

De luidklok wordt gebruikt:

- een kwartier voor aanvang van de eredienst (ca. 1 minuut).
- gedurende het bidden van het "Onze vader" tijdens de eredienst.
- bij het verlaten van de kerk door een zojuist getrouwd bruidspaar.
- bij het uitdragen van een overledene.

